

Af Ejvind Jakobsen, Stoholm

Livets gang i Liden Lund

På opfordring hermed et lille indlæg om livets gang i Liden Lund set fra en stol hvorpå, der sidder en yngre mand, der har fået lov at blive gammel.

Vi må konstatere, at vi står midt i et enormt opbrud omkring vores miljø/klima. Alle uanset begreb om emnet synger med på den vise. Med skam at melde har vi tidligere generationer af landmænd været med til at bidrage til forureningen af vores miljø.

Vi lærte ganske vist på landbrugsskolen (1960-61) om vigtigheden af gode gødningsplaner. Ukrudt sprøjtning og skadedyrs bekæmpelse var først i sin vorden dengang.

Der var på den tid ikke så stort fokus på miljøet, vi gav det gerne en ekstra tand, så vi var sikker på, at planterne fik nok at leve af. Vi arbejdede i realiteten ud fra devisen hellere lidt for meget end for lidt.

Derfor er jeg begejstret over at følge den teknologiske udvikling på disse områder. Det er imponerende at se, hvor nøjagtigt man i dag kan dosere både gødning og sprøjtemidler til glæde for både udbytte og miljø.

De første bekæmpelsesmidler vakte stor begejstring, satte udbyttet i vejret og gav store arbejdslettelser. Vi anvendte også dem med rund hånd. Ingen hverken myndighederne eller os tænkte på langtidsvirkning eller nedsivning til grundvandet.

Da det kom for en dag, hvor farlige og miljøskadelige de først anvendte sprøjtemidler var, blev der heldigvis sat en rivende udvikling i gang med forsøg og teknisk udvikling, i dag står vi med sprøjtemidler og en teknologi, der er så gennemprøvet, at vi trykt kan bruge dem.

Man skulle så tro, at samfundet ville glæde sig over disse positive landvindinger, men sådan ser det desværre ikke ud. Vi står for øjeblikket midt i en temmelig hysterisk folkestemning, som nærmest virker religiøs med hensyn til klimagasser og miljøforbedringer, det bliver oftest blandet i en pærevælling. Desværre surfer stort set alle politikere og medier med på denne bølge uden at skele ret meget til, hvad der er fup eller fakta.

Der er tilsyneladende en regulær forståelseskluft mellem stenbroens meningsdannere og landbefolkningen. Åbenbart er der fra de toneangivende storbyfolk en opfattelse af, at landbruget stadig drives som i min tid. Der kan i hvert tilfælde ikke spores megen regulær viden/forståelse om den moderne landbrugsteknologi i debatten.

Jeg har stor respekt for vores DEMOKRATI.

Men jeg bekymres, når der er ved at udvikle sig en gruppe af bedre vidende politikere og meningsdannere (desværre også blandt vore politikere) der, udnytter sågar skolebørn i deres propaganda optog.

Hvad gør vi ved det?